

# Camping + hundvänligt = Säter

Text & Bild:

Mariana Åhnberg

**E**ftersom jag vet att det kan vara svårt att hitta bra campingar där hundar är välkomna, tänkte jag här ge ett litet tips!

Som sagt och sjunget...Man ska ha husvagn....Och det har vi, även om den stått i ett antal år. Varje vinter bestämmer vi oss för att sälja den till våren och varje vår då vi tar hem den beslutar vi rörande eniga att; nä den får vara kvar.... det är ju så mysigt.... Varje sommar står den på garage uppfarten orörd tills det är dags att ställa in den igen.

Denna sommar sa vi att OM vi ska ha den kvar måste vi prova den igen. Är det egentligen så mysigt som vi minns och hur går det med hundarna, att ha tre med sig är ju lite mer omständligt än en, utställningshelger är ju en sak, men semester?? Sommaren gick fort i år men den sista semesterveckan beslöt vi att nu var det dags.

Så var det då ”bara” att leta efter en trevlig camping som är trevlig mot hundar också, vilket inte är/var så lätt att hitta. Hundar välkomna låter ju bra (men är faktiskt inte alltid det, helst inte om de är fler än en).

Vi har höga krav, det ska finnas fina vägar/stigar att promenera på, hundbad osv. Sen för vår egen del bra bad och något att göra/se/upptäcka. Alla ska ju trivas.



Funkar det med hundarna så kommer det att bli fler turer och då följer förmodligen barnen med också.

Vi letade och letade, tillslut hittade vi en tillsynes lämplig camping efter att vi googlat på camping+hundvänligt. I Säter (Dalarna) inte så långt ifrån oss fanns det en, hemsidan gjorde till och med reklam för att vara en ”hundig” camping. Sagt och gjort, dit for vi. Spännande att se hur en hundig camping är och spännande att åka med tre unga settrar Giza 3 år Zelma 1,5 år och Takida 9 mån. Full fart är bara förnamnet och där de två minsta aldrig satt sin fot i en husvagn samt just nu upplever en ”trotsperiod a la tom-ping-pong” på traditionsenligt settervis.

Vi hittade en trevlig plats, lite på en höjd med fantastisk utsikt och stor äng (till för tält) framför, sjöutsikt åt alla håll, lite vid sidan av, med hundbad och servicehus nära. Ut med kompost-hagen och så lite tuggben, samt fixa i ordning allt som sig bör vad gäller husvagnen. Hundarna gnagde fortfarande nöjda på sina ben när vi äntligen kom ner i utemöblerna och äntligen kunde spanad in omgivningen lite mer detaljerat. Hundar verkade finnas i nästan varje husvagn och stuga men

otroligt tyst ändå. Planen/ängen framför vår campingplats användes till och från flitigt av lydnadstränande ekipage och mera rolig boll och frisbee lek, de våra tittade lite förstrött och tuggade vidare på sina ben (puhhh, första testet gick bra, hade ju inte varit så kul om de, varenda gång det dök upp en hund ville dit). Vi var nog mer publik än hundarna... roligt och fint att ha något som händer precis framför sig. Följande dag utforskade vi hundbadet, mysig stig ner till badet, klippigt men också delvis sten/sand, långgrund och härligt, hundarna sprang för glatta livet, Takida simmade och simmade och busade och bara njöt,.. Zelma ville inte gå i längre än att hon kände botten och Giza va som Giza är= mest otroligt divig... men bada och simma det kan hon även om noppra gräs och blänga lite åt sidorna fortfarande är hennes grej nr 1 vart vi än är. Och hör och häpna inte en endaste broms, få mygg och getingar samt bara två fästingar på hela tiden vi var där.

Vi spatserade in till centrum och åt en kväll, himla trevligt och vackert med alla gamla trähus och inga problem att hitta ett ställe utomhus där vi kunde inta en pizza. I centrum fanns allt man kunde behöva inkl cykel/gångväg hela vägen, ville man kunde man fortsätta en bra bit till efter sjön. Flera bad fanns efter vägen där hundarna kunde bada, vi människor också för den delen. Utflykter fanns på gångavstånd om man ville det, vi tog bilen ☺, eftersom det var varmt och vi var tvungna att ha med massa vatten till oss och hundarna (sen

visade det sig att hela dalen var full med vatten ☺). Säterdalen bjöd på många vandringsleder och en del får och andra smådjur att beskåda. Jobbig och inte så lätt terräng att ta sig fram i tyckte vi, men är man mer tränad och kanske tar de största större stigarna, är det annorlunda.

Den frodiga grönskan (djungeln) gjorde nog sitt till= kändes som tropiskt klimat (dock ingen mygg). Nåväl sjöblöta av svett efter ännu en mördarbacke åkte vi hem, böt om och tog hundarna ner till hundbadet och svalkade oss.... Takida vart överlycklig när matte också badade, Giza simmade med runt runt. Zelma väntade på stranden, nåja vatten upp till knäna hade hon. Härligt! Sedan bakade vi in de tre röda nöjda tjejerna i filter på husvagnsgolvet... golvvärme och filter är skööönt...

Till helgen åker vi dit igen, vi kände verkligen att det inte bara var semester för oss utan även en upplevelse för hundarna, vi ska simma och simma och simma..

Så ett tips för er som gillar att campa men vill ha hunden med åk till Säter. Här finns mycket för alla. Glömde skriva att badstranden (för människor) är långgrund och har fin sand. Lekplats och minigolf. Kanske kommer fler tips på hundsemestrar, det beror vad vi hittar på. Kan nästan lova att det kommer en till i alla fall, från ett helt annat ställe!

